



schakelnieuws

NIEUWSBRIEF - WELZIJNSSCHAKELS VZW - JAARGANG 20 - NR 72 - VERSCHIJNT DRIEMAANDELIJKS - P209822 - APR-MEI-JUN - AFGIFTEKANTOOR GENT X

Ik zou liever voortdoen

Het was de toorn van zijn vrouw die hem thuishield.

Dat ze in 47 jaar huwelijk nog nooit zo kwaad was geweest.

En dat de beslissing dus snel genomen was.

Meer nog dan de dreigende gestalte van Maggie of de onheilspellende prognoses van Marc, is het de furieuze echtgenote die de vrijwilliger in zijn kot houdt.

Hemel en aarde beweegt de vrijwilliger om de strijd tegen armoede verder te zetten, om er zeker van te zijn dat iedereen het goed genoeg heeft.

En dan gaat het niet alleen om vandaag, maar vooral ook om morgen en overmorgen.

Ik zou liever voortdoen, zegt de vrijwilliger. En dat doet hij ook, net zoals de andere vrijwilligers.

Een ontmoeting via de telefoon, via een berichtje of via een trottoirbezoek. De ene hier en de andere daar.

Soms met een raam ertussen en steeds op anderhalve meter van elkaar.

En dat het toch deugd doet, zo'n 'klapke' door de telefoon, via een berichtje of in het (voor)deurgat.

En daar start de strijd tegen armoede steeds opnieuw.

Want is het niet net in het ontmoeten dat beiden – de een en de ander – blijven bestaan?

Is het niet zo dat wanneer de een interesse toont in de ander, en omgekeerd, dat beiden opnieuw de wereld instappen? Elke 'Hallo', 'Hi', 'Ca va?' als een erkenning dat je er bent.

En dan is het tijd om de telefoon in te haken, de voordeur dicht te doen.

En hoewel het deugd heeft gedaan, zou hij liever voortdoen, de vrijwilliger.

Lut - Projectmedewerker 'Lokaal verbinden'

Welzijnsschakels vzw

Heel wat ervaringen, verhalen en signalen bereikten ons de voorbije weken. We delen ze graag met jullie dus kropen we in onze pen! Dit cursiefje werd geschreven na een telefoongesprek met een vrijwilliger. Dit werd ook op onze facebook- en instagrampagina geplaatst. Studio Muts maakte er, eveneens vrijwillig, een leuke illustratie bij. Zo willen we op een creatieve manier onze waardering tonen. Er zullen nog cursiefjes volgen. Hou dus indien mogelijk onze sociale media in de gaten. Wie de facebookpagina volgt, is ook van harte welkom in de privégroep "Welzijnsschakels Praatgroep". Ook na Covid-19 kunnen we hier informeel contact houden met elkaar. Da's leuk, toch?

WANT, SAMEN STERKT!





Bij welzijnsschakelgroepen ging het als volgt



De wereldwijde gezondheids crisis trekt ons letterlijk uit elkaar. Het werd met momenten al erg eenzaam. We vonden ook nieuwe manieren om met elkaar in contact te komen. Sommigen maakten een digitale revolutie door.

De echte uitdaging is groter dan leren videobellen. Hoe nuttig deze technologie ook kan zijn, mensen hebben nood aan andere mensen. “Echte” ontmoeting. Sommige mensen verkeren in nood. Ook in deze crisis staan er helden op.

We erkennen de grote waarde van het zorgpersoneel. De mensen die zich buiten waagden om onze vuilniszakken op te halen. De orderpickers in de magazijnen. De mensen aan de kassa in de supermarkt. Zij en nog zo vele anderen nemen verantwoordelijkheid op. Neen, zonder hen lukt het niet. We hebben elkaar nodig.

“Mensen hebben nood aan andere mensen. ‘Echte’ ontmoeting.”

Als welzijnsschakelaars mogen we onszelf hier bij rekenen. Het applaus klinkt ook voor de honderden mensen die stilstaan bij het lot van mensen in armoedesituaties. Ook voor hen die een heel jaar lang paraat staan voor anderen maar nu een aantal weken noodgedwongen binnenblijven. Bij Welzijnsschakel VLOS in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld, bleven heel wat oudere vrijwilligers keurig binnen. Al snel kreeg de groep

versterking van een aantal vluchtelingen die al bij VLOS langsgingen voor ondersteuning. Piet bleef dan weer in zijn kot tijdens de lockdown. Hij is 80 jaar oud en heel ziek. Toch doet hij nog wel wat voor VLOS, mede door hem opgericht. Als dokter had hij nog een doos plastic handschoenen staan. Wie had kunnen denken dat deze zo broodnodig zouden zijn?

VLOS is opengebleven. Ik belde Jozef Hertsens op om te horen hoe dat loopt. “In het begin was iedereen bang. De hele buurt raadde ons af om verder te doen. We zochten oplossingen om enerzijds nog de meest noodzakelijke hulp te bieden en anderzijds om voldoende veiligheid te voorzien. De groep heeft dankzij Kaat, die coördinator is bij Dokters van de Wereld, wel wat expertise in huis. Elke 1,5 meter plaatsten we een witte streep op de vloer. Mensen komen enkel binnen na gesprek aan de videofoon. Daar wordt allereerst gevraagd wat de reden van het bezoek is. Enkel noodhulp gaat nog door, de rest kan helaas niet.”

De meeste hulpvragen zijn verblijfsvragen. Vragen over opvang of procedure mogen enkel nog via email gevraagd worden. Veel vluchtelingen hebben echter geen internet. VLOS stuurt deze mails dan voor hen om opvang te regelen. Ook in crisistijd. Procedures liggen echter stil. Gemaakte afspraken gaan komende maanden niet door. Recht op opvang bestaat op dit moment niet in de praktijk. Voor de crisis eigenlijk ook al niet. Vandaag is het nog erger.

Mensen zitten hierdoor met veel te veel in een kleine woning. Hierdoor lopen ze grotere kans op besmetting. Jozef kreeg de vraag om extra matrassen te regelen voor een éenkamerwoning waar al 14 mensen in samenwonen. Deze mensen hebben een oplossing nodig. Het virus bemoeilijkt het wel om stappen te zetten. Zo worden ook de 750 mensen die gebruik maakten van de spullenhulp tijdelijk niet bediend. De vrijwilligers die dit draaiende houden zijn al wat ouder en kunnen de risico's niet lopen. Toch staat Jozef er niet alleen voor.

Door de talenknobbel van de nieuwe vrijwilligers heeft hij het gevoel erg veel tolken te hebben. De vluchtelingen vangen elkaar op. De lokalen worden 3 maal per week gepoetst. De klinken worden ontsmet. Ook mondmaskers worden gestikt. Mensen maken deze veilig thuis met stikmachines uit het naaiatelier van VLOS.

De woorden van dokter Piet zijn een blijvende inspiratie voor Jozef. Die zegt altijd “belangrijker dan uw gezondheid is uw geweten”.

Heel wat welzijnsschakelgroepen gingen aan de slag met een heldere communicatie. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen begrijpt wat er gaande is en wat de richtlijnen zijn? We zagen dit bij KRAS in Gent, bij De Watertoren in Beerse en bij heel wat andere welzijnsschakelgroepen.

“Belangrijker dan uw gezondheid is uw geweten.”

Alle welzijnsschakelgroepen zetten verplicht de ontmoetingsactiviteiten stop. In de plaats daarvan ontstonden talrijke mooie initiatieven, van belrondes tot voordeurbezoeken. Tijdens een Zoom-sessie met heel wat mensen uit welzijnsschakelgroepen hoorden we iemand zeggen: “Ik heb nog nooit zoveel volk in mijn living gehad”. Ook bij groepen die noodhulp doen was het alle hens aan dek, van de welzijnsschakel van Duffel tot Mol, van Paal tot Vilvoorde, van Boom tot Kapellen, ...

Ook voor het team van Welzijnsschakels was het aanpassen geblazen. De slaapkamer van Bram ging er gaandeweg steeds meer als een waar crisiscentrum uitzien.

We hebben gezien dat welzijnsschakelgroepen zich aanpassen aan de moeilijkste omstandigheden.

Ook voor jullie klappen we met veel overtuiging mee!



Financiële steun voor solidariteit



Voor 163 lokale armoedeprojecten, waarvan 20 welzijnsschakelgroepen, voorzien we extra middelen in de strijd tegen Corona. De steun dient om werkingen gaande te houden, en om na de coronacrisis terug op te starten. We kregen aanvragen om voedselondersteuning te blijven garanderen, of voor initiatieven om met iedereen in contact te blijven. In totaal werd € 75.000 toegekend, waarvan € 50.000 uit onze reserves komt. Voor de rest hopen we op giften. De overheden blijven

verantwoordelijk, vinden we. Onze sociale bescherming moet versterkt worden zodat mensen niet (dieper) in armoede geduwd worden. *Meer info op: www.welzijnszorg.be/nieuws*

Atelier Solidair

In onze campagne 2019 'Samen solidair tegen armoede' deden we al concrete voorstellen voor de versterking van de sociale bescherming en een degelijk armoedebelief. Deze campagne is momenteel relevanter dan ooit.

We willen de mogelijkheden van mensen in armoedesituaties in de schijnwerper zetten. Daarom deden we een oproep om solidariteitsaffiches te maken, en verzamelden we deze online.

Op 30 mei onthulden we de affiches via een livestream. Op de solidariteitsmuur "Atelier solidair" vind je kunstwerken gemaakt door medestanders, oude en nieuwe bekenden, en sympathisanten. Ze brengen in beeld wat solidariteit met mensen in een armoedesituatie voor hen betekent.

In juni zie je elke dag iemand aan het woord die ons vertelt wat dit voor hen betekent. *Kijk je mee op www.ateliersolidair.be*

Onze medewerkers



Stijn Vuylsteke
Regiomedewerker West-Vlaanderen
stijn.vuylsteke@welzijnsschakels.be
051 26 08 05



Lieven De pril
Regiomedewerker Oost-Vlaanderen
lieven.depril@welzijnsschakels.be
09 269 23 42



Ella Peeters
Regiomedewerkster Antwerpen
elle.peeters@welzijnsschakels.be
03 217 24 97



Mirjam Bonner
Regiomedewerkster
Vlaams-Brabant, Rupel en Mechelen
mirjam.bonner@welzijnsschakels.be
015 29 84 72



Marjan Deprins
Regiomedewerkster Limburg
marjan.deprins@welzijnsschakels.be
011 24 90 22



Bram Verbiest
Educatief medewerker (Samen Sterkt Academie)
bram.verbiest@welzijnsschakels.be
0474 41 06 44



Caro Bridts
Educatief medewerkster
Opgeleide ervaringsdeskundige
caro.bridts@welzijnsschakels.be
02 548 26 87



Lut Vanden Buerie
Programmamedewerkster Lokaal Verbinden
lut.vandenbuerie@welzijnsschakels.be
0475 63 43 69



Jonas De Pril
Helpdesk
helpdesk@welzijnsschakels.be
0477 97 51 73



Hanne Geukens
Coördinator
hanne.geukens@welzijnsschakels.be
0479 43 17 40



Welzijnsschakels
samen sterkt

TEKSTEN Lut Vanden Buerie, Jonas De Pril, Joke D'hooghe
VORMGEVING-ILLUSTRATIES Plant a Flag, Studio Muts
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Hanne Geukens
Huidevettersstraat 165 1000 Brussel | info@welzijnsschakels.be

